

Khải Huyền Dẫn Giải



Dominic Diệp Hải Dung

Sách Khải Huyền là gì trong Kinh Thánh ?

Khải Huyền là sự mạc khải những điều huyền bí vị lai mà Thiên Chúa đã mạc khải.

Sách này dùng thị kiến hình ảnh tượng trưng để diễn tả tư tưởng, ám chỉ đến lịch sử hiện tại của tác giả. Viết với mục đích nâng cao tinh thần can đảm nơi những người tín hữu đầu tiên bị đế quốc Roma bắt bớ ! Sách này đưa đến một sứ điệp hy vọng, đó là Chúa Kitô sẽ tái hiện thắng trận. Nhưng điều đó không có nghĩa là Giáo Hội không bị bách hại và chiến đấu. Sách này có tính cách ngôn sứ, có nghĩa là bày tỏ cho dân Chúa biết con đường phải sống thế nào trong hiện tại của lịch sử. Không thể tôn thờ một cái gì thay thế Thiên Chúa, đó là Tà Thần.

Sách Khải Huyền gồm có 22 chương, và được chia ra làm 5 phần :

- PHẦN THỨ I : Tác Giả Là Ai ?
- PHẦN THỨ II : Độc Giả (Viết cho ai ? Viết ở đâu ?)
- PHẦN THỨ III : Mục Đích của Sách Khải Huyền.
- PHẦN THỨ IV : NỘI DUNG

PHẦN THỨ V : Biểu Tượng Và Kết Cuộc

PHẦN THỨ I :

Tác giả sách Khải Huyền chính là Thánh Gioan. Vì tác giả tự giới thiệu mình là Gioan

(Kh.1: 4,9) Thánh Gioan là em của Thánh Giacôbê tiền, con của ông Giêbêđê, một trong những người đầu tiên được Chúa gọi làm Tông Đồ (Mc.1: 19)

PHẦN THỨ II :

Thánh Gioan viết cho các tín hữu đang bị trong lao tù như Ngài và cho 7 cộng đoàn giáo hội Tiểu Á ,nhưng có lẽ còn đông hơn nữa trong tâm trí và tâm hồn của Ngài.

Sách được viết vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào thời bách hại khoảng năm 96 sau Chúa Giáng Sinh (Ad) Theo Thánh I-rê-nê thì Khải Huyền được viết vào cuối triều Hoàng Đế Đô-mi-ti-a-nô (81 – 96)

Về nơi chốn thì chính tác giả có đề cập như sau " Tôi là Gioan .. đang ở đảo Patmô, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu "(Kh.1: 9) Đảo Patmô là một hòn đảo thuộc vùng Mediterranea, là đảo đầy ải các tù binh chính trị của vương quốc La Mã.

TRƯỚC TIÊN XIN ĐƯỢC SƠ LƯỢC QUA 22 CHƯƠNG :

CHƯƠNG THỨ NHẤT :

Ma Quỷ nó nói với Thiên Chúa rằng: Loài người có đáng tin không ? Chúa nói đáng tin. À còn tôi Satan là quỷ nè, tôi nói rằng loài người không có đáng tin ! Nhưng Chúa nói, con của Ta, Ta biết chúng đáng tin chứ sao không ? Satan liền nói :

Nếu vậy chúng ta hãy đánh cuộc. Nếu ông đúng thì tôi thua, mà ai thua thì người đó phải thinh lặng ! Và Thiên Chúa bằng lòng. Rồi cuối cùng là cái gì đã xảy ra ?

Là Adam và Eva đã không vâng lời Chúa, đã ăn trái cấm mà Chúa đã ngăn cấm. Kết quả của hậu quả đó Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, mắc phải tội nguyên tổ mà loài người phải bị liên lụy. Vậy thì Thiên Chúa thua, Thiên Chúa phải im lặng ! Và trong cái sự im lặng đó Ma Quỷ mới "tội nghiệp" Chúa nên đã nói với Chúa :

Thôi được rồi ! Tôi tội nghiệp ông lắm ! Tôi cho ông một cơ hội, ông chỉ cần nói :

" Một Chữ " thôi. Ông muốn nói gì cũng được, nhưng chỉ một chữ thôi chứ không được nói hai ? Thiên Chúa lúc đó mới nói là JESUS (Giêsu) Giêsu có nghĩa là tất cả.

Ngài là Đấng dựng lên trời đất, Ngài là Đấng đã làm người, và là Đấng Cứu Thế. Nơi Ngài là mọi sự được cứu rỗi, chính nhờ Người với Người và trong Người mọi sự được chúc tụng. Nếu không có Đức Giêsu Kitô tức là không có

sự cứu rỗi. Và cũng chỉ có duy nhất Một Chữ nên Thánh Gioan đã thị kiến và thấy như sau :

Thị kiến Con Người : Đầu, Tóc Trắng có nghĩa là Hằng Có.

Mắt giống lửa hỏa hào có nghĩa là thông biết mọi sự. Chân giống vàng thau, có nghĩa trường tồn, tiếng của Ngài như bàn đá thác lũ, rồi tay hữu Ngài cầm 7 Tinh Sao tức là 7 Thiên Thần, từ miệng Ngài thanh gươm hai lưỡi sắc bén phóng ra, điều đó nói như Tiên Tri Isaia 49: 2 nói rằng " Người đã cho miệng tôi nên như gươm sắc bén, dưới bóng tay Người cho tôi núp ẩn, Người đã làm tôi thành mũi tên nhọn và đã dấu tôi trong ống đựng tên"

Và Nhan của Ngài sáng láng như Mặt Trời, còn áo chùng của Ngài thì Trắng tức là Thượng Tế và thắt đai vàng có nghĩa là Vua. Ta là Alpha & Omega, là Khởi Nguyên và cũng là Cùng Tận . Điều này nói trong tiên tri Isaia chương 44 câu 6. Và cũng nói trong tiên tri Daliel 7: 13,14. Con Người được ban tặng quyền bính vinh dự và vương triều, tất cả các dân các nước, các tiếng nói làm tôi Người. Và quyền bính của Người không bao giờ bị hủy (Dn 7: 3) tiên tri Gia-ca-ri-a 12: 10. Con Người này còn gọi là đầy tớ đau khổ của Yaweh, tức là Vua đã bị đâm thâu qua ! Trong Phúc Âm Gioan 19: 37 có nói đến " Chúng sẽ trông lên cái Người mà chúng đã đập !"

Và 7 Thần Khí đó tiên tri Isaia 11: 2,3 nói rằng Thần trí khôn ngoan, trí tuệ, mưu lược và anh dũng hiểu biết kính sợ Thiên Chúa. Không phân xử điều mắt thấy, không có đoán theo điều tai nghe.

CHƯƠNG THỨ HAI :

Nói về các Giáo Đoàn : Như Ê-phê-sô, Xi-miéc-na, Pẹc-ga-mô, Thy-a-ti-ra. Đối với E-phê-sô thì Ngài có vẻ trách, sự bỏ lơ lòng mến thuở ban đầu, bởi đó mà phải lo nhớ lại sa đọa từ đâu, mà phải lo ăn năn hối cải kẻo phải bị trừng phạt. Nhưng mà Ngài cũng khen Ê-phê-sô, là người ghét các việc của bè Ni-cô-la. Mà bè này có khuynh hướng thả lỏng về đức tin và luân lý. Và Ngài cũng hứa rằng : Nếu mà thắng Ta cho ăn quả cây Sự Sống trong vườn địa đàng.

Đối với Xi-miéc-na thì Ngài nói rằng : Phải trung kiên thì sẽ được triều thiên sự sống, mà phải trải qua cái sự quần bách 10 ngày, và Ngài cũng ban một lời hứa. Nếu ai mà thắng, thì không phải lụy do cái chết thứ hai. Mà cái chết thứ hai là cái chết đời đời.

Đối với Pẹc-ga-mô, thì cũng vừa trách vừa khen. Trách là có những kẻ nắm giữ đạo lý Bơ-li-am, mà Bơ-li-am là ai ? Bơ-li-am là kẻ dạy cho Ba-lác gieo cái mối vấp phạm trước mặt con cái Israel khiến chúng ăn của cúng và dâm bô. Dâm bô có nghĩa là đi theo Tà Thần thờ quấy phóng đảng. Và Ngài cũng còn trách là những kẻ này còn nắm cái đạo lý của bè Ni-cô-la. Bởi đó mà khuyên lo ăn năn hối cải kẻo không Ta sẽ dùng thanh gươm nơi miệng Ta. Và Ngài cũng ban một cái lời hứa. Hứa ai thắng Ta sẽ cho Manna tàng ẩn. Manna chính là bánh từ trời xuống nuôi dân trong hoang địa ngày xưa thời của Môisen. Manna trong khám giao ước được giấu kỹ, đến thời cánh chung thì ban lại cho dân của Thiên Chúa. Và ai mà thắng nữa thì Ta sẽ ban cho Sỏi Trắng, ban một cái tên mới, tức là được chọn.

Rồi tới Thy-a-ti-ra, trong Giáo Đoàn này Ngài cũng trách là dung túng gái I-

de-ven dâm bô. (I-de-ven là vợ của Vua A-khắc) theo tiên tri giả dâm bô và ăn của cúng. Nếu mà không hối cải thì coi chừng bị liệt giường, bị phạt. Và đối với Giáo Đoàn này Ngài cũng hứa. Nếu mà thắng Ta ban cho quyền bính trên các dân, lấy trượng sắt mà chặn dắt, như người ta nghiền tán cái đồ sành của thợ gốm, và ai mà thắng nữa thì Ta sẽ ban cho cái Sao Mai vương quyền là Chúa KiTô, Đấng dò suốt lòng dạ của con người.

CHƯƠNG THỨ BA :

Chương này nói đến Xác-đê, Phi-la-den-phi-a và Lao-đi-ki-a. Thứ nhất là đối với Xác-đê, Ta cũng trách sống mà không chết, nhưng mà Ta hứa nếu ai mà thắng thì sẽ được mặc cái y phục Trắng ngời, không xóa tên nó khỏi sách Sự Sống, và Ta sẽ xưng danh nó trước Nhan Cha Ta và các Thiên Thần.

Đến giáo đoàn La-phi-den-phi-a. Đây không phải là cái tên thành phố Laphidenphia ở tiểu bang bên Mỹ. Đây là giáo đoàn thuộc về Tiểu Á thời xưa. Ngài cũng hứa nếu ai mà thắng, thì Ngài sẽ dựng làm cột trụ trong điện thờ của Thiên Chúa, và khắc danh Thiên Chúa và tên thành Jêrusalem kèm theo cái tên mới. Đối với giáo đoàn này Đức Giêsu KiTô Ngài là Đấng cầm cái chìa khóa David. Ngài mở thì không ai đóng được, và Ngài đóng thì không ai mở được. Ngài cũng khen giáo đoàn này biết nắm giữ lời của Ngài, không chối bỏ Danh Ngài.

Đối với Lao-đi-ki-a. Giáo đoàn này chuyên dệt vải quý và thuốc chữa mắt, buôn bán rất là thịnh đạt. Thì Ngài cho biết tên Ngài là Amen. Amen có nghĩa là Thiên Chúa của sự thật. Và Ta yêu mến ai Ta sẽ sửa dạy người đó. Ngài cũng trách Lao-đi-ki-a, là người không nóng và cũng không có lạnh. Người ăn bần thì Ta mưa người, bởi đó phải mua cái áo trắng mà mặc lên, kéo lộ cái sự trần truồng của người. Bởi vậy khi người nói người giàu có, thì thật sự người thiếu thốn quá sức. Ý nghĩa này cho biết là không có lập trường ám chỉ là ba phải.

CHƯƠNG THỨ TƯ :

Nói đến 7 Ấn : Thì trong cái chương này cho thấy một cái cửa mở ra ở trên trời và có tiếng nói như tiếng Loa " Lên Đây" thì Gioan bị ngất đi, và Đấng ngự trên ngai cho thấy rằng là 24 vị Kỳ Mục giữ vai trò Tư Tế là Đế Vương phục mình xuống trước Đấng ngự trên ngai thờ lạy Đấng Hằng Sống, và trước ngai có 7 cây Đèn lửa cháy. 7 cây Đèn đó chính là 7 Thần Khí của Thiên Chúa. Và có một cái Đấng đó mặc áo Trắng ngời, đầu thì đội triều thiên vàng, rồi ở trên ngai có tiếng lóe ra chớp lòe sấm sét. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có 4 Sinh Vật. Sư Tử, Bò Tơ, Mặt Người và Phượng Hoàng thờ lạy Thiên Chúa và luôn hô to Amen Amen. Bốn Sinh Vật này là tượng trưng cho tất cả vũ trụ. Trước sau đầy những mắt, tức là thấy hết mọi sự. Mỗi vật thì có 6 cánh, bên trong thì đầy những mắt và mắt, có nghĩa là Chúa thấy hết mọi sự. Trong Thánh Vịnh 139 Con kiến đen nằm trên hòn đá đen, Trời tối đen, Đức Chúa Trời vẫn thấy.

CHƯƠNG THỨ NĂM :

Chương này nói đến trong tay Đấng ngự trên ngai cầm cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm 7 Ấn. Và Thiên Thần nói rằng ai là người xứng đáng mở cuốn sách niêm Ấn đó. Đâu có ai xứng đáng mở bởi vì vậy Gioan khóc nức nở ! Khi thấy Gioan khóc như vậy thì Thiên Thần cho biết là chỉ có Chiên Con là Đức Giêsu Kitô mới có quyền mở cuốn sách đó. Thêm một ý nghĩa nữa là Chiên Con là Chiên Vượt Qua tức là hy sinh. Chiên Con này có 7 sừng và 7 mắt. 7 sừng và 7 mắt là 7 Thần Khí của Thiên Chúa được sai đi khắp mặt đất. Và cũng chính là 7 ơn của Chúa Thánh Thần. Chiên Con này đã lãnh sách và mở Ấn vì Ngài đã chịu chết mua chuộc chúng ta bằng máu của Ngài.

CHƯƠNG THỨ SÁU :

Chương này nói về 7 Ấn. Và chính Chiên Con mở Ấn.

Ấn thứ I mở ra: Sinh Vật thứ nhất hô to "Hãy đến" thì có con ngựa Bạch đến, người cỡi ngựa mang cung và triều thiên.

Mở Ấn thứ hai: Sinh vật thứ hai cũng hô to "hãy đến" và một con ngựa Xích thố màu Đỏ đến và người cỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất, cứ để người ta giết nhau !

Mở Ấn thứ ba : Sinh Vật thứ ba cũng hô to "hãy đến" Thì một con ngựa Ô (màu Đen) đến, và người cỡi ngựa cầm Cân trên tay. Đó là ám chỉ cho sự công bằng. Tiên tri Amos đã nói "Bất công thì sẽ chết"

Mở Ấn thứ tư : Sinh Vật thứ bốn cũng hô to như ba Sinh Vật kia. Thì con ngựa màu Lục (màu Xanh) đến, người cỡi ngựa là Ôn dịch, Âm phủ, là giết bằng gươm bằng giáo, đói kém và thú dữ.

Mở Ấn thứ năm : Tức là Tử Đạo dưới Tể Đàn, thấy dưới Tể Đàn Linh Hồn của những người bị sát hại vì lời của Chúa. Và họ lớn tiếng kêu " Đến bao giờ thì Chúa mới bắt những người trên mặt đất mà xét xử báo thù cho chúng con đây" Và Chúa cũng ban cho mỗi người một chiếc áo trắng nghỉ ngơi để chờ cho đủ số.

Mở Ấn thứ sáu : Thì động đất lớn, mặt trời hóa đen, mặt trăng hóa ra như máu, tinh tú trên trời sa xuống đất, như cây và trút hết quả non khi bị gió. Trời thì bị cuốn đi như cuốn sách bị cuộn lại, và cũng nói núi hãy đè sập chúng tôi. Tức là ngày mà Ngài đến ai mà tránh được. Ngày của Thiên Chúa.

CHƯƠNG THỨ BẢY :

Đề cập tới 4 Thiên Thần, đứng đầu 4 phương đất hãm lại 4 luồng gió. Và một Thiên Thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên cầm Ấn của Thiên Chúa. Cho quyền 4 Thiên Thần kia có quyền làm hại Đất, Biển và cây cối. Và sau khi niêm Ấn trên trán, Ấn ở đây là độc quyền của Thiên Chúa, là ở trong sự bảo vệ che chở của Người. Trong chương 7 này có đề cập tới con số 144 ngàn là những kẻ được niêm ấn (đóng Ấn) thuộc chi tộc Israel, mỗi chi tộc 12 ngàn, mặc áo chùng trắng, tay cầm lá vạn tuế tất cả đều tung hô Vạn Thắng. Một trong 24 vị Kỳ Mục hỏi Gioan : 144 ngàn người kia là ai vậy, từ đâu tới ?" Họ từ những người gian nan quần bách mà đến, họ là những người giặt áo trong máu Chiên Con.

CHƯƠNG THỨ TÁM :

Mở Ấn thứ Bảy. Khi mở Ấn thứ 7 là cả trời thình lạng nửa giờ. Tức là nói lên cái sự nghiêm trọng. Có 7 Thiên Thần được ban 7 cái Kèn, và một Thiên Thần khác tiến lại đứng cạnh án với bình hương vàng, được ban cho nhiều hương thơm để dâng lời khẩn nguyện, khói hương từ tay Thiên Thần quyện lên theo lời khẩn nguyện. Khi đó có một Thiên Thần khác gấp lửa nơi hương án bỏ vào hất xuống đất, có nghĩa là Sấm Sét, chớp lòa và động đất. Bảy Thiên Thần với bảy cái Kèn sửa soạn thổi.

Tiếng Kèn của vị thứ nhất nổi lên : Thì có mưa đá và lửa hòa với máu trút xuống đất, một phần ba đất bị thiêu hủy, một phần ba cây cối bị thiêu hủy và tất cả cỏ xanh cũng bị thiêu hủy.

Tiếng Kèn của vị thứ hai nổi lên : Thì có cái gì như quả núi khổng lồ rực lửa bị ném xuống biển, một phần ba biển hóa thành máu, một phần ba các loài thụ tạo sống dưới biển bị chết và một phần ba tàu bè bị phá hủy.

Tiếng Kèn của vị thứ ba nổi lên : Thì từ trời sa xuống một tinh sao khổng lồ rực cháy như bó đuốc, tinh sao ấy có tên là Khổ Ngải ! Một phần ba sông ngòi và suối nước biến thành Khổ Ngải (Ngải Đắng) làm cho nhiều người chết.

Tiếng Kèn của vị thứ tư nổi lên : Thì một phần ba mặt Trời bị đả phá, một phần ba mặt Trăng và các ngôi Sao cũng bị đả phá, khiến chúng sinh bị u ám đen tối mất đi một phần ba ánh sáng. Khi đó Gioan đang mãi nhìn thì có con chim Đại Bàng nó vừa bay vừa kêu " Khổ cho dân ! " Và 3 Thiên Thần còn lại cũng chuẩn bị để thổi luôn.

CHƯƠNG THỨ CHÍN :

Thiên Thần thứ năm bắt đầu thổi : Thì có một ngôi Sao từ trời sa xuống đất. Ngôi Sao ấy nhận được cái chìa khóa gìn giữ giếng vực thẳm. Giếng vực thẳm được ám chỉ là các Thần sa ngã và ngôi Sao đó chính là một Thiên Thần được lệnh thả các Thần sa ngã ra. Và một đám khói bốc lên, giống như cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối tăm do bởi khói từ giếng vực thẳm bốc lên.

Và cũng trong đám khói đó có châu chấu bay ra khắp mặt đất, hiểm độc như Bọ Cạp. Châu Chấu ấy không được hại đến cây cỏ. Hình dáng của Châu Chấu theo tiên tri Giê-ê-ri nói rằng : Chúng giống như ngựa sắt sàng lâm chiến, đầu có triều thiên óng ánh vàng, mặt giống mặt người, có bờm giống như tóc đàn bà, có nanh tựa như nanh Sư Tử, ngực của chúng giống áo giáp, tiếng thì thét ra từ cánh như tiếng xung trận rầm rộ như 10 ngàn quân lâm trận, còn đuôi chúng thì như đuôi Bọ Cạp có độc, đuôi chúng có quyền hại người ta trong vòng 5 tháng. Là có sự hạn định.

Chúng có Thiên Thần vực thẳm Vua cai trị tên tiếng Híp-ri là " A-vát-đôn " có nghĩa là : Hủy diệt. và tiếng Hy Lạp là "A-pô-ly-on" có nghĩa là : Người hủy diệt .

Tiếng Kèn của Thiên Thần thứ sáu nổi lên : Thì có tiếng phát ra ở trước nhan Thiên Chúa phát ra : Hãy cởi trói cho 4 Thiên Thần bị giam ở sông cả Ê-ô-phơ-rát. Để đúng ngày giờ năm tháng ấy, giết chết một phần ba nhân loại ! Và có 200 triệu kỵ mã. Trong thị kiến Gioan thấy người cởi ngựa. Đầu ngựa giống

đầu Sư Tử, mồm thì thét ra lửa, khói và diêm sinh, đuôi giống như đuôi rắn có độc. Người cỡi ngựa thì mặc áo giáp màu lửa đỏ. Kết quả là một phần ba nhân loại bị giết. Còn những người còn lại, không bị các tai ương ấy, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm do tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng bạc, gỗ, đá, đồng. Họ cũng không chịu hối cải từ bỏ những tội giết người, dâm ô trộm cắp.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI :

Có một Thiên Thần khác uy dũng từ trời xuống, có đám mây phủ quanh tỏa ra một vòng hào quang trên đó. Thiên Thần này. mặt thì như mặt trời, chân như cột lửa, chân phải thì đặt trên biển, còn chân trái thì đặt trên đất. Tay cầm cuốn sách nhỏ, tay hữu thì giơ lên trời thể sẽ không còn trì hoãn nữa. Và thét lên một tiếng lớn như Sư Tử rống, thì có bảy tiếng Sấm vang rền nói ra là hãy niêm phong lại đừng có viết nữa.

Vào ngày mà Thiên Thần thứ bảy thổi lên tiếng Kèn là kể như hoàn tất mầu nhiệm, Mầu nhiệm đây có nghĩa là : Ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, đồng thời cũng thiêu hủy sự dữ. Vậy tiếng đó bảo tôi rằng đi lấy cuốn sách của Thiên Thần đang cầm ở đó. Và hãy "nuốt vào bụng" vừa đắng vừa ngọt. Đắng là kèm theo nhiều sự thống khổ. Ngọt là có ơn cứu rỗi của Ngài.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT :

Được ban một thanh sậy là cây trượng để đo diện thờ của Thiên Chúa và Tế Đàn có những kẻ phụng thờ trong đó, còn Tiền đường bên ngoài chỉ dân ngoại, thì đừng có đo, vì người ngoại họ chà đạp thần thánh trong 42 tháng, mà ta sẽ cho 2 Chứng Tá, mà hai Chứng Tá là gì ? Là 2 cây Dầu Olive là 2 Trụ Đẳng đứng trước nhan Thiên Chúa. Mà 2 Chứng Tá đó mình mặc bao bị trong 1260 ngày. Hai Chứng Tá đó tuyên sấm, ai muốn hại 2 vị này, thì lửa phun ra từ miệng các Ngài tiêu diệt địch thù. Và mãnh thú từ vực thẳm lên giao chiến, thẳng và giết các Ngài ! Tử thi của các Ngài bêu nơi quảng trường. Và có tiếng lớn là "Hãy lên đây" Hai Ngài lên trời trong đám mây trước mắt địch thù. Hai Chứng Tá đó là biểu tượng cho Môisen và Elia thời Cựu Ước. Và 2 Thánh Phêrô, Phaolô thời Tân Ước.

CHƯƠNG MƯỜI HAI :

Người ta kể chuyện rằng : Có một văn sĩ rất nổi tiếng, tên tuổi văn sĩ này vang dội khắp nơi ai ai cũng biết. Một bữa nọ văn sĩ này này sinh ra một ý kiến ngộ nghĩnh. Ông ta muốn viết một cuốn sách. Mà cuốn sách ấy, ông muốn làm sao cho nó không được dài quá một trang. Cuốn sách một trang này lại phải làm sao cho nó không được dài quá một dòng. Dòng ấy phải làm sao cho nó chỉ vòn vẹn có một chữ !

Chữ độc nhất ấy cố nhiên phải làm sao diễn tả được hết mọi tư tưởng cao xa, tốt đẹp của văn sĩ. Ý nghĩ ấy ngày đêm ám ảnh ông ta, làm ông ta mất ăn mất ngủ. Làm thế nào viết được cuốn sách một chữ ấy ?

Cuối cùng nhà văn kia đành ngồi khoanh tay bó gối, thở dài thất vọng !... Tất cả những danh từ trên thế giới, không đủ cung cấp tài liệu và ý nghĩa cho

công việc sáng tác của ông ta định thực hiện viết cuốn sách chỉ có một Chữ. Nhưng . Cái nhưng ở đây mới tuyệt diệu. Cuốn sách Một Chữ ấy Thiên Chúa viết được. Chữ độc nhất, hàm súc mọi ý nghĩa, vừa hùng hồn, sâu rộng vừa nhẹ nhàng ý nhị để diễn tả được những kỳ công kiệt tác trong vũ trụ. Tất cả những gì là tươi mát, là xinh đẹp, tất cả những gì là đáng quý chuộng, đáng yêu thương, đáng đòi hỏi, đáng tìm kiếm, ước ao khát vọng và nhung nhớ, đều nằm gọn trong cuốn sách Một Chữ.

Chữ ấy là MARIA (Mary) tên của người Trinh Nữ đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tô điểm cho cân xứng với thiên chức làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể, cân xứng để trở lên vườn địa đàng thật hoàn hảo, thật sắc sỡ, thật kiều diễm để trong cung lòng của Maria. Thiên Chúa chỉ viết có một chữ MARIA thôi, là cuốn sách thành hình và không có bất cứ cuốn sách nào trên thế gian này dám so sánh được. Bởi vì tất cả tinh hoa của Trời Đất đều nằm gọn trong một chữ ấy và lưu truyền vô tận. Tức là không có thời gian và không gian

Thì trong sách Khải Huyền nơi chương 12 này, nói đến người Phụ Nữ và con Mãng Xà, chính là điểm son mấu chốt nhất. Người Phụ Nữ là ai ? Con Mãng Xà là con vật thể nào ? Thánh Gioan thấy một điềm lớn xuất hiện trên trời : “ Một Người Nữ mình khoác áo mặt Trời, chân đạp mặt Trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai đang kêu la đau đớn, và quần quai sắp sinh con.” (Kh. 12: 1,2)



Người Phụ Nữ đó chính là Đức Mẹ Maria, còn được gọi là nhà tạm của Thiên Chúa. Mà tiên tri Isaia chương 61 câu 10 nói rằng : “ Ngài đã mặc cho tôi cái áo choàng Cứu Độ. Bởi vì Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm, Đồng Trinh đã được

cái ân sủng đó nên đã choàng cho Đức Maria, hơn nữa Đức Maria còn là tiêu biểu Hội Thánh. Ngài khoác áo mặt Trời, chính là Bình Minh niềm báo trước Mặt Trời Công Chính tức Đức Giêsu Kitô con Chí Thánh của Ngài. Đầy đội triều thiên 12 ngôi sao là tượng trưng cho 12 Chi Tộc và 12 Tông Đồ. Chân đạp mặt trăng là Đấng không hề mắc tội Tổ Tông còn ám chỉ cho sự tinh khiết của Ngài. Vì Ngài cũng chính là Hòm Bia Thiên Chúa.

Rồi lại có một điềm khác xuất hiện trên Trời. Đó là một con Mãng Xà đỏ như lửa, có 7 đầu 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện, đuôi nó quét hết một phần ba ngôi sao mà quăng xuống đất. Rồi con Mãng Xà đứng chực sẵn trước Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay con của Bà. Và Bà đã sinh được một người Con Trai, Người này sẽ dùng trượng sắt mà chặn dắt muôn dân " (Kh. 12: 3,5)

Người Con Trai được sinh ra chính là Đức Giêsu Đấng Cứu Thế. Trượng sắt của Ngài là Lời hằng sống rao giảng ban cho nhân loại.

Còn con Mãng Xà đây, là biểu tượng của Satan và cũng ám chỉ cho sự tội lỗi. Tội lỗi là chống nghịch với Thiên Chúa. Và trong cuộc giao chiến trên trời.

Thiên Thần Mi-ca-e đã đánh bại con Mãng Xà rớt xuống đất, đó cũng chính là con Rắn xưa đã cám dỗ mê hoặc thiên hạ.

Khi con Mãng Xà thấy mình bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con Trai. Bà được ban cho đôi cánh Đại Bàng bay vào sa mạc, và nơi dành cho Bà, tại đó Bà được nuôi dưỡng (Kh. 12: 13,14)

Ý nghĩa này ám chỉ sự bách hại Hội Thánh, nhưng đã được che chở bảo bọc của Thiên Chúa qua biểu tượng đôi cánh Đại Bàng.

Và đặc biệt trong những ngày Lễ kính Đức Mẹ, đoạn Phúc Âm này được tuyên đọc trong Thánh Lễ.

CHƯƠNG MƯỜI BA :

Từ dưới biển lên một con Mãng thú 10 sừng và 7 đầu. Sừng ở đây biểu dương cho sức mạnh. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra con số của tên Con Thú, vì đó là số tên của một người, và số tên người đó là 666.(Kh.13 : 18) 666 có nghĩa là số xui, và cũng ám chỉ là tên hoàng đế Nê-rô

CHƯƠNG MƯỜI BỐN :

Chiên Con và 144 ngàn người. Và có 6 Thiên Thần, Thiên Thần thứ nhất rao truyền Tin Mừng kêu gọi kẻ vô đạo trở lại. Thiên Thần thứ hai nói rằng : "Nó sụp đổ rồi Babylon"Thành đã từng rót cho mọi nước uống thứ rượu gian dân cuồng loạn của nó.Thiên Thần thứ ba thì nói " Ai thờ lạy Mãng Thú và tượng của nó, thì sẽ phải uống rượu ôi đĩnh" Rồi Thiên Thần thứ tư, từ đền thờ bước ra nói " Hãy tra liềm Ngài và gặt đi vì mùa màng chín rồi." Tra liềm xuống mà gặt có nghĩa là tiêu diệt những người vô đạo. Và Thiên Thần thứ năm đi ra, tay cầm liềm sắc bén, và thêm một Thiên Thần khác đi ra nữa thì nói là : " Cắt vườn nho đi ! Và cái bồn nho đó là thịnh nộ của Thiên Chúa để ngoài thành họ đạp máu từ bồn ra. Máu đó giống như các Thánh Tử Đạo !

CHƯƠNG THỨ MƯỜI NĂM :

Bảy Thiên Thần 7 Tai Ương , Bảy Thiên Thần mang 7 tai ương đến từ Đền Thờ ra, mình mặc áo vải gai tinh khiết sáng chói, ngực có thắt đai lưng vàng. Một trong 4 Sinh Vật đưa cho 7 Thiên Thần, 7 chén vàng đầy cơn lôi đình của Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống đến muôn thuở muôn đời. (Kh.16: 6,7) Bảy chén cũng như Bảy kèn là các tai ương. Thiên Chúa hiện diện trong Lều Chứng Ước Mới của thời cánh chung. Và không ai có thể can thiệp trước khi Thiên Chúa xuất hiện vào lúc các tai ương kết thúc.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU :

Bảy tai ương bắt đầu thực thi. Vị Thiên Thần thứ nhất đi trút chén của mình xuống đất. Những người mang dấu tích của Con Thú và thờ lạy tượng nó, liền bị một ung nhọt ác tính và đau đớn. Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển, biển hóa ra máu như máu người chết, mọi sinh vật dưới biển đều chết hết. Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi. Các nguồn nước liền hóa ra máu. Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời được phép dùng lửa thiêu đốt người ta. Vị thứ năm trút chén xuống ngai Con Thú, vương quốc của nó liền bị tối tăm, người ta cắn lưỡi vì đau đớn. Vị thứ sáu trút chén xuống sông Cả Ê-phơ-rat nước sông ấy liền khô cạn, dọn đường cho các Vua từ Phương Đông tới. Và vị thứ bảy trút chén của mình vào không khí . Từ Đền Thờ , từ ngai liền có tiếng lớn phát ra "Xong cả rồi" lúc ấy có ánh chớp có sấm sét và động đất lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ, kể từ khi con người xuất hiện trên mặt đất. Đây là ám chỉ các tai ương loan báo đế quốc Roma bị sụp đổ. Và cũng ám chỉ ngày của Thiên Chúa đến, mà trong Phúc Âm của Thánh Luca và Thánh Mathêu cũng đã nhắc đến (Lc.12: 35,40 – Mt.24: 43,51)

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY :

Con Điểm khét tiếng : Danh từ con Điểm được mượn dùng trong thị kiến là ám chỉ Babylon tức đế quốc Roma, theo Mãnh Thú thờ lạy Mãnh Thú và bách hại Hội Thánh.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM :

Chương 18 này có đề cập tới văn tế Babylon. Khốn thay Babalon kinh thành vĩ đại một giờ án phạt một cách tay buông khác, khóc để tang cho nó vì những những kiện hàng của nó không có ai mua nữa. Khốn cho cái kinh thành vĩ đại đừng mặc cái trúc bầu len cánh kiến, khốn cho kinh thành vĩ đại những kẻ có thuyền, một giờ thôi sẽ tan hoang !
Và một Thiên Thần dũng mạnh nhắc một tảng đá lớn như cối xay quặng xuống biển, thì cái kinh thành vĩ đại cũng biến đi như vậy, tiếng những kẻ đàn hát, những kẻ thổi sáo, những cối xay bột, ánh sáng một cây đèn, cặp tân hôn, và những tay buôn. Chính nơi đó máu của các tiên tri đã đổ ra !

CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN :

Halleluia có tính cách là vui, vì Người xử tội con đĩm bự là đũa làm thối nát cõi đất, bởi cái trò dâm dật của nó, và Người đã báo oán cho máu tội tử của Người, tay nó đã đổ ra khỏi lửa bốc lên. Lúc đó chúng ta thấy có 24 vị Lão Công và có 4 Sinh Vật thờ Thiên Chúa đều nói rằng Amen Halleluia hãy vui mừng hoan hỷ vì tiệc cưới Chiên Con và Hiền Thê đã trang điểm xong. Cho nàng mặc áo trúc bầu tinh sạch, áo trúc bầu chính là công đức của các Thánh. Và phúc cho những ai được mời dự tiệc cưới Chiên Con. Gioan phục mình dưới chân Thiên Thần và Thiên Thần cũng tự xưng là : "Ta cũng là đầy tớ, cùng một Chúa với người, cho nên hãy phải thờ lạy Thiên Chúa, chứ đừng có thờ lạy ta"

Trong chương 19 này còn có đề cập tới Chúa Kitô đánh bại con Mãnh Thú, là nói đến Chúa Kitô quang lâm. Tôi thấy trời mở ra một con ngựa Bạch (trắng) Đấng cỡi nó là Tín Thành và Chân Thật. Ngài theo công lý mà xét xử muôn dân. Mắt thì tượng trưng cho ngọn lửa hỏa hào, còn Đầu thì có nhiều vương miện, Ngài mang danh đã viết chiến bào nhuộm máu. Danh này chính là Lời của Thiên Chúa khi xưa đến tru diệt con đầu lòng của Ai Cập. Và từ miệng phóng ra cái thanh kiếm sắc bén chinh phạt các dân. Thanh kiếm là cái gì ? Thừa thanh kiếm là tượng trưng cho cái án mà Đấng phán xét tuyên ra. Chính Ngài dùng trượng sắt chần dặt chúng, và cũng chính Ngài đập cái bồn rượu lòi đình thịnh nộ Thiên Chúa. Ngài mang danh viết trên áo Vua các Vua, Chúa các Chúa, mà cái áo đó là cái cờ. Và thấy một Thiên Thần đứng trên mặt trời lêu lẩn " Đến mau đi , hội lại mà dự tiệc linh đình của Thiên Chúa, để ăn thịt vua chúa, thịt tướng lãnh, thịt ngựa chiến và thịt mọi người lớn nhỏ tự do cũng như nô lệ ! Và thấy một Mãnh Thú cùng vua chúa trên đất giao chiến với Đấng cỡi ngựa và cơ binh của Ngài. Thì Mãnh Thú đó đã bị bắt, kể cả những tiên tri giả, và tất cả đều bị quang vào lửa đốt bằng diêm sinh. Còn những kẻ khác thì bị thanh gươm sát phạt, làm cho loài chim ăn no nê.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI :

Một Thiên Thần từ trời xuống tay cầm chìa khóa vực thăm, và một cái xiềng xích lớn.

Ngài đã thộp cổ con Rồng, là con Rắn ban sơ chính là quỷ Satan, xiềng lại 1000 năm. 1000 năm có nghĩa là từ khi Chúa thăng thiên cho đến ngày quang lâm. Tức là lần Phục Sinh thứ nhất, Gioan thấy có nhiều ngai và các Ngài ngồi trên đó được ban quyền phán xét. Linh hồn những kẻ bị trầm quyết. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên những người ấy vì họ là Tư Tế của Thiên Chúa sẽ là Vua với Ngài 1000 năm. Ngoài ra còn đề cập đến cái chiến tranh cánh chung. Một ngàn năm Satan được thả ra khỏi ngục giam, và khi được thả ra như vậy, Satan đi mê hoặc dân khắp 4 phương nhất là đối với dân vô đạo, liên minh với nhau, để đánh phá nước Thiên Chúa "Gốc và Ma-Gốc" Hai danh tánh này ám chỉ các vua liên minh chống lại Thiên Chúa. Và 1000 năm Satan được thả ra đông như cát biển chiếm cả toàn xứ vây hãm

trại. Nhưng có lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng, Quỷ bị xô nhào xuống vùng biển lửa diêm sinh.

Đến vấn đề Phán Xét, thì Gioan thấy một cái ngai lớn trắng ngời, và Đấng ngự trên ấy

Đất và Trời trồn trước nhan của Ngài. Chỗ của chúng không còn thấy các quan linh lớn nhỏ trước ngai. Sổ sách đã mở ra, một sách Sự Sống cũng mở ra, biển trả lại những người chết trong nó, và mọi người đều bị phán xét tùy việc họ làm. Tử Thần và Âm Phủ bị xô nhào xuống vũng lửa. Đó là cái chết thứ hai ! Mà cái chết thứ hai nếu ai mà không có tên trong sổ Sự Sống thì coi như là cái chết thứ hai.

CHƯƠNG THỨ HAI MỘT :

Chương này nói đến Trời Mới Đất Mới. Trời cũ và đất cũ đã qua, và Biển thì không còn, vậy thì thành Thánh Giêrusalem Mới. Để đối nghịch với Babalon. Thành thánh Giêrusalem mới đó ví như Tân Nương trang sức chờ đón Lang Quân. Đây là một cái thành của David kinh đô của Giuđa trung tâm Công Giáo, thành kinh đô dưới quyền Mê-si-a, cái thành ấy chỉ lên trời tức là Hội Thánh, là tiệc cưới hoan lạc đời đời. Đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, Người sẽ dựng trường ở với họ, và họ sẽ là dân của Người mà Thiên Chúa ở cùng họ. Người sẽ lau sạch nước mắt, sự chết sẽ không còn, phiền muộn và khó nhọc cũng không còn. Vì những việc cũ đã qua đi, và Ta sẽ làm mới mọi sự. Vì Ta là Alpha và Omega, là Khởi Nguyên và cũng là Cùng Tận. Ta sẽ ban nhưng không cho kẻ khát uống nơi mạch nước Sự Sống. Nước đây là tượng trưng cho sự sống là Thánh Thần, bởi đó mà ai thắng thì sẽ thừa hưởng mọi sự và Ta sẽ là Thiên Chúa của nó, nó sẽ là con của Ta, còn những kẻ bội tín, những kẻ dâm dật, phù phép, những kẻ thờ quấy đó, bằng chứng là vũng lửa diêm sinh, đó là cái chết thứ hai ! Vậy thì cái thành không cần mặt trời nữa, và đèn soi chính là Chiên Con, và các dân sẽ bước đi nhờ Ánh Sáng đó của thành. Còn cổng thành thì không bao giờ đóng vì đâu còn ban đêm nữa đâu mà đóng. Vinh quang và danh dự chỉ có những ai được ghi trong sổ Sự Sống của Chiên Con.

Và cũng nói về Giêrusalem mới, thì một trong 7 Thiên Thần và 7 Kim Bôi nói : Lại đây ta sẽ cho thấy Hiện Thê của Chiên Con " Và Ngài đem Gioan đi, Gioan bị ngất trí, thế là Gioan được thấy thành Thánh Giêrusalem từ trời xuống có tường lớn cao ngất, có mười cổng và 12 Thiên Thần khắc tên 12 Chi tộc Israel, gồm có 12 móng, 12 tên, 12 Tông Đò của Chiên Con. 12 cổng đó thì 3 cổng phía Đông, 3 cổng phía Bắc, 3 cổng phía Nam, 3 cổng phía Tây, 12 cổng còn được gọi là 12 cái viên Ngọc. Thì thành Giêrusalem mới đó, thấy Thiên Thần cầm thước đo, cầm thanh sậy mà đo thành, đo được 2400 km, tường thành thì dài 70 mét, vách tường thì bằng ngọc thạch, nền móng thì bằng ngọc, mà trong thành thì không thấy Điện Thờ, vì Thiên Chúa chính là Điện Thờ và Chiên Con, vậy Điện Thờ chính là thân mình của Chúa Kitô sống lại, là trung tâm của sự thờ phượng thiêng liêng mới, và cũng chính thân mình mới này sáng soi tất cả dân của Thiên Chúa. Tức là Chúa Kitô chính là cây Đèn soi sáng cho muôn dân.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI :

Trong chương này Thiên Thần chỉ cho Gioan cái doành nước sự sống, doành nước đó ở giữa công trường, hai bên có cây Sự Sống, mà cây Sự Sống đó đơm quả 12 lần, mỗi tháng một lần, tháng nào quả nấy, mà lá cây thì chữa lành dân ngoại. Và trong chương này người ta không còn nghe đến cái án nguyên rửa nữa, và Ngài Thiên Chúa và Chiên Con đặt trong thành giữa các tội tớ Người, và sẽ phụng sự Người. Danh của Người trên trán họ, và đêm tối sẽ không còn, họ không cần ánh sáng đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Thiên Chúa chiếu sáng trên họ và họ sẽ là vua đời đời.

Qua 22 chương sơ lược khái quát về sách Khải Huyền. Và các phần còn lại vẫn được tiếp tục nêu rõ nên những ý niệm và biểu tượng mà Thánh Gioan đã được mạc khải :

PHẦN THỨ III :

Mục đích Thánh Gioan viết để khích lệ các tín hữu hãy trung kiên trung thành, và để an ủi họ vững tin vào sự toàn thắng của Cứu Chúa và phần thưởng Ngài dành cho những kẻ chiến thắng. " Vương quyền trên cả thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức KiTô của Người và Ngài sẽ làm Vua đời đời kiếp kiếp " Và mục đích thứ hai là :

Xác quyết Thiên Chúa sẽ can thiệp và luận phạt những kẻ làm hại Hội Thánh. Riêng về lời văn và ý văn thì sách Khải Huyền viết bằng loại văn thị kiến và hay dùng biểu tượng để diễn đạt ý tưởng, Chẳng hạn sách Khải Huyền từ chương 10: 1,2 nói về Cuốn Sách Nhỏ. " Tôi đến gặp Thiên Thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ.

Người bảo tôi cầm lấy mà nuốt đi ! Nó sẽ làm bụng dạ ông cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong. (Kh.10:9) Sách này khác với sách niêm ẫn.

Hình ảnh nữa là Giáo Hội, có nghĩa là người Nữ sinh con qua Bí tích rửa tội. (Kh.12) Hôn Thê của Chiên Con (Giáo Hội là Hiền Thê của Đức KiTô) (Kh.19: 7,10) và cũng nói đến hình ảnh là cái cuộc chiến liên tục giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lành và dữ (Kh.21) Giáo hội trần thế đương đầu với cuộc bách hại của đế quốc Roma mãnh thú Satan, nhưng mà giáo hội cuối cùng Thiên Chúa sẽ toàn thắng và Giáo Hội cũng sẽ toàn thắng trong Đức KiTô khi Người trở lại. Bởi đó ai tin vào Đức KiTô thì sẽ được cứu rỗi. Vậy Đức KiTô là ai ? Đức KiTô là Đấng đã hy sinh máu mình trên Thập Giá để cứu mọi người (Kh.11: 8) Và Đức KiTô là Đấng đã sống lại thực thi quyền năng của Mê-si-a ngự bên hữu Đức Chúa Cha và điều hành vũ trụ , Ngài cũng vừa là Khởi Nguyên và là Tận Cùng, Alpha & Omega (Kh.1: 7 và 2: 8) Đức KiTô còn là Đấng Hằng Sống thấu suốt hết mọi sự .

PHẦN THỨ IV :

Phần thứ IV là phần Nội Dung gồm có 7 phần chính :

- a) Thị kiến mở đầu và thư cho 7 Giáo hội Tiểu Á (Kh.1:4 - 3:22)
- b) Bảy Ấn (Kh.4: 1 - 8:1)
- c) Bảy Loa (Kh. 8: 2 - 11: 19)
- d) Con Rồng và Chiên Con (Kh.12: 1 - 14: 20)
- e) Bảy tai họa (Kh. 15: 1 - 16: 21)
- f) Babylon sụp đổ (Kh. 17: 1 - 19: 10)
- g) Chúa KiTô quang lâm (Kh.19: 11 - 25: 5)

NỘI DUNG :

a) Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa, và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng : "Điều người thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho 7 Hội Thánh.: Ê-phê-sô, Xi-miéc-na, Pec-ga-mô, Thy-a-ti-ra, Xác-đê, Pha-la-den-phi-a, và Lao-đi-ki-a. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi, khi quay lại tôi thấy 7 cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người tóc trắng như len trắng và như tuyết, mắt Người như ngọn lửa hồng, chân Người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò, và tiếng Người như tiếng nước lũ. Tay hữu Người cầm 7 ngôi sao và từ miệng Người phóng ra một thanh gươm 2 lưỡi sắc bén. Mặt của Người tỏa sáng như mặt Trời chói lọi. Lúc ấy người tôi ngã vật xuống dưới chân Người như chết vậy ! Người đặt tay hữu lên tôi mà nói " Đừng sợ ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời (Kh.1: 10,18) Ứng nghiệm với lời Tiên tri Đa-ni-en trong Cựu Ước (xem Dn.7: 13,14) và trong Phúc Âm của Thánh Mathêu cũng nhắc đến Con Người . (Mt.8: 20) Con Người chính là Đức Giêsu KiTô, Ngài đã mạc khải cho thánh Gioan trong thị kiến, để viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra.

b) BẢY ẤN :

Bảy ấn sẽ được Chiên Con là Đấng Hằng Sống mở ra cho thấy những gì sẽ xảy đến
! Và 7 ấn gồm có những diễn biến như sau :

ẤN THỨ I:

Khi mở ra thì có tiếng hô to của 4 Sinh Vật ở chung quanh ngài Đấng Hằng Sống.

Bốn Sinh Vật đó đứng trước đằng sau đầy những mắt, mỗi con có 6 cánh, chung quanh và bên trong cũng đầy những mắt. Sinh Vật thứ nhất trông giống như Sư Tử, Sinh Vật thứ hai giống như Bò Tơ, Sinh Vật thứ ba có mặt như mặt Người và Sinh Vật thứ bốn giống như Đại Bàng đang bay.

Theo trong Kinh Thánh thì 4 Sinh Vật ở chung quanh ngài Thiên Chúa là các Thiên Thần trông coi thế giới thụ tạo. Riêng Thánh I-rê-nê hiểu 4 Sinh Vật là 4 tác giả của

sách Phúc Âm (Tin Mừng)

Sinh vật thứ nhất giống Sư Tử = Biểu hiệu cho Thánh Marcô

Sinh vật thứ hai giống Bò Tơ = Biểu hiệu cho Thánh Luca

Sinh Vật thứ ba giống như Mặt Người = Biểu hiệu cho Thánh Mathêu

Sinh Vật thứ bốn giống như Phượng Hoàng = Biểu hiệu cho Thánh Gioan.

Tiên tri Ezekiel cũng đã nói đến 4 Sinh Vật đó " Mỗi Sinh Vật có 4 mặt, mặt thứ nhất là mặt thần hộ giá, mặt thứ hai là mặt người, mặt thứ ba là mặt sư tử và mặt thứ bốn là mặt phượng hoàng, các thần hộ giá cất mình lên, đó là Sinh Vật tôi đã thấy bên sông Cơ-va " (Ezekiel 10: 14,15)

Tiếng hô to của Sinh Vật vang như sấm " hãy đến " Thì xuất hiện một con ngựa Trắng và trên lưng người cỡi ngựa mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người chiến thắng. (Kh.6: 1,2)

ẤN THỨ II mở ra :

Thì Sinh Vật thứ hai cũng hô to "hãy đến" Một con ngựa khác đi ra màu Đỏ như lửa, và người cỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi trái đất, cứ để cho người ta giết nhau (Kh.6: 3,4)

ẤN THỨ III mở ra :

Thì Sinh Vật thứ ba cũng hô to. Một con ngựa Ô, và người cỡi ngựa cầm Cân trong tay, và có tiếng nói từ giữa 4 Sinh Vật vang lên " Một cân lúa mì một quan tiền ! Ba cân lúa mạch một quan tiền ! Còn dầu và rượu chớ đựng đến ! (Kh.6: 5,6)

ẤN THỨ IV mở ra :

Sinh vật thứ bốn cũng hô to. Một con ngựa màu Xanh nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là Tử Thần có Âm Phủ theo sau. Chúng nhận được quyền hành trên một phần tư mặt đất, để giết bằng gươm giáo,đói kém ôn dịch và thú dữ sống trên đất (Kh.6: 7,8)

ẤN THỨ V mở ra :

Thì dưới bàn thờ, Linh Hồn của những người bị giết vì rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm chứng. Họ lớn tiếng kêu " Lạy Chúa chí Thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử bắt những người trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con. (Kh. 6: 9,10) Những Linh Hồn đó chính là các Thánh Tử Đạo

ẤN THỨ VI mở ra :

Thì động đất mạnh, mặt Trời tối đen kịt, mặt Trăng hoàn toàn ra như máu ! Sao trên trời sa xuống đất, Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn lại, mọi núi non hải đảo bị dời đi nơi khác ! (Kh. 6: 11,12)

Có 4 Thiên Thần đứng ở 4 phương của mặt đất được gọi là Đông Tây Nam Bắc, giữ 4 ngọn gió lại không cho ngọn gió nào thổi lên đất liền, trên biển cả và trên mọi cây cối .Và một Thiên Thần khác mang ấn của Thiên Chúa Hằng Sống từ phía mặt Trời mọc đi lên. Lớn tiếng bảo 4 vị trấn giữ 4 phương hướng " Xin đừng phá hại đất liền biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi

đóng Ấn trên trán tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta” Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng Ấn, là 144 ngàn thuộc mọi chi tộc con cái Israel. (Kh.7: 1,4)

Con số 144 ngàn ở đây là nói đến đám đông vô kể, số sót lại, không có dâm bô, không thờ mãnh thú, không nói dối điều ngoa, và là chỉ Hội Thánh

VÀ ẤN THỨ VII mở ra :

Thì cả trời yên lặng chừng nửa giờ (Kh.8: 1)

Sau khi 7 Ấn đã mở xong thì có 7 Thiên Thần đứng chầu trước nhan Thiên Chúa, các vị ấy lãnh nhận 7 chiếc Kèn. Bảy vị Thiên Thần này trong truyền thống người Do Thái là những vị sau đây :

MICHAEL Đấng xuất hiện trong sách Daniel 10:13 và thư Giudê câu 9, như kẻ vô địch của Israel .

GABRIEL Sứ Thần truyền tin cho Đức Maria (Lc.1: 26 Đan 8: 16)

RAGUEL

RAPHAEL (lương y chữa bệnh, trong sách Tôbia 6:1,9)

URIEL

SARIEL

REMIEL

Tất cả 7 vị đều có tên tận cùng bằng " EL " là chữ được dùng chỉ tên của Chúa, và cũng có nghĩa thuộc về Thiên Chúa. Các vị hăng đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. (Lc.1: 19)

c) BẢY LOA :

Bảy Loa hay bảy tiếng Kèn cũng đều đồng một nghĩa, là tiếng âm thanh vang dội khắp cả vũ trụ mọi loài đều nghe. Và dẫn giải nơi đây, xin mạn phép dùng danh từ tiếng Kèn cho phù hợp với Kinh Thánh theo bản dịch mới của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

BỐN TIẾNG KÈN ĐẦU TIÊN :

Tiếng Kèn của vị thứ nhất nổi lên " Mưa đá và lửa, hòa với máu, trút xuống đất, Một phần ba mặt đất bị thiêu hủy, một phần ba cây cối bị thiêu hủy và tất cả cỏ xanh cũng đều bị thiêu hủy.

Tiếng Kèn của vị thứ hai nổi lên " Có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển, một phần ba biển hóa thành máu, một phần ba các loài thụ tạo sống dưới biển bị chết và một phần ba tàu bè bị phá hủy "

Tiếng Kèn của vị thứ ba nổi lên " Từ trời rơi xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc, một phần ba sông ngòi và các nguồn nước. Tên ngôi sao là Ngải Đắng ! Một phần ba nước hóa thành Ngải Đắng có nhiều người chết vì thứ nước hóa đắng ấy "

Tiếng Kèn của vị thứ bốn nổi lên " Một phần ba mặt trời, mặt trăng và ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi một phần ba, ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế "

(Kh. 8: 2,12)

Những dữ kiện xảy ra sau 4 tiếng Kèn là hình ảnh sự công minh của Thiên Chúa đối với thế gian thù nghịch, và con số Một phần Ba nói lên là chưa hủy

diệt hết, chỉ là một phần có giới hạn.

TIẾNG KÈN THỨ NĂM :

Tiếng Kèn thứ 5 nổi lên " Thì một ngôi sao từ trời sa xuống đất ; Ngôi sao ấy nhận được chìa khóa của giếng vực thẳm, và mở giếng vực thẳm, một đám khói từ giếng bốc lên, giống như khói một lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối tăm lại vì khói của giếng ấy, và từ trong đám khói ấy châu chấu bay ra khắp mặt đất, chúng không được phép phá hại cây cỏ trên mặt đất, mà chỉ làm hại những người không mang dấu Ấn của Thiên Chúa trên trán. Chúng cũng không được phép giết họ mà chỉ được gây khổ hình cho họ trong vòng 5 tháng. Những ngày ấy người ta sẽ tìm cái chết mà không thấy, họ mong được chết mà cái chết lại trốn họ ! (Kh.9: 1,6)

Ngôi Sao từ trời sa xuống là một Thiên Thần được lệnh thả các thần sa ngã,(ám chỉ là giếng vực thẳm,) ra một thời gian, giống như đàn châu chấu tủa ra tấn công người không mang dấu Ấn của Thiên Chúa.

Chỉ gây khổ hình cho họ trong vòng 5 tháng. Là có thời hạn ấn định .

Hình dạng của đàn châu chấu mặt chúng thì như mặt người, chúng có tóc như đàn bà, có răng tựa như sư tử, chúng có đuôi như đuôi bọ cạp mang nọc độc, đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng 5 tháng. Vua cai trị của chúng là thần sứ của vực thẳm, tên Hip-ri là "A-vát-đôn" còn tên Hy Lạp là " A-pô-ly-on" (Kh.9: 7,10)

Tiếng Hipri "A-vát-đôn" có nghĩa là hủy diệt và tiếng Hy Lạp " A-pô-ly-On " có nghĩa là người hủy diệt.

TIẾNG KÈN THỨ SÁU :

Tiếng Kèn thứ sáu nổi lên : Có tiếng phát ra từ 4 sừng của bàn thờ bằng vàng ở trước nhan Thiên Chúa " Hãy thả 4 vị Thiên Thần đang bị trói ở sông cả Êu-phơ-rát" Bốn Thiên Thần được thả ra, các vị sẵn sàng để đứng vào năm, tháng, ngày giờ ấy, thì giết một phần ban loài người. Các số đạo quân là 200 triệu kỵ binh (Kh.9: 13,16) Và trong thị kiến Thánh Gioan còn thấy ngựa và người cỡi ngựa, chúng mặc áo giáp màu lửa, màu huỳnh ngọc và diêm sinh, đầu ngựa như đầu sư tử, và mõm chúng phun ra lửa, khói và diêm sinh để làm hại những người còn lại, những người không bị các tai ương giết , vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng,bạc, đồng, gỗ đá là những tượng không thấy, không nghe và không đi được, họ cũng không chịu hối cải từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm và trộm cắp của họ. (Kh.9: 17,21)

Hình Phạt Cuối Cùng Đang Tới : Có một Thiên Thần dũng mãnh khác từ trời xuống, Người cầm trong tay cuốn sách nhỏ đã mở sẵn.(Cuốn sách này khác với sách Niêm Ấn) Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất, kêu lớn tiếng như sư tử gầm, Người kêu xong thì bảy hồi Sấm lên tiếng nói. Bảy hồi Sấm là tiếng Thiên Chúa báo sấp xét xử. Thánh Gioan định viết,thì nghe tiếng từ trời phán " Hãy niêm phong lại những gì bảy hồi Sấm đã nói, đừng có viết" (Kh.10: 1,4)

Ý Nghĩa Nuốt Cuốn Sách Nhỏ.

Rồi lại có tiếng từ trời phán bảo tôi " Hãy đi lấy cuốn sách nhỏ mở sẵn trong

tay Thiên Thần đang đứng trên biển và đất " Tôi đến gặp Thiên Thần và xin Người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi : " Cầm lấy mà nuốt đi ! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong." Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay Thiên Thần và nuốt đi. Trong miệng tôi ngọt ngào như mật ong, nhưng khi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng ! Và có tiếng bảo tôi : " Một lần nữa ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa !(Kh.10: 8,11)
Ăn một cuốn sách nhỏ có nghĩa là chứa đựng những lời mạc khải, được những lời hiểu biết thông chuyển cái đó cho người khác. Tiên tri Ezekiel 2: 8,10 cũng đã nói về nuốt cuốn sách nhỏ. Hơn nữa điều ấy ám chỉ tới những ngọt ngào cay đắng của kẻ được Thiên Chúa kêu gọi. Và cũng chính Thánh Gioan được Thiên Chúa kêu gọi trao ban xứ vụ mới.

Ai Là Hai Chứng Nhân Bị Sát Hai ?

Bấy giờ tôi nhận được cây sậy, giống như một cái gậy và nghe bảo: " Hãy đứng dậy mà đo Đền Thờ Thiên Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ phượng trong đó, nhưng tiền đình phía ngoài của Đền Thờ bỏ đi, đừng có đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho dân ngoại, chúng sẽ chà đạp thành Thánh trong vòng 42 tháng, trong vòng 1260 ngày ấy. Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta đến tuyên sấm, mình mặc áo vải thô. Đó là 2 cây Ô liu và 2 cây Đền, đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất. (Kh.11: 1,4)

Đền Thờ là tiêu biểu cho Hội Thánh, và 42 tháng nghĩa là 3 năm rưỡi, các cuộc bách hại thường diễn ra trong khoảng thời gian này, Tiên tri Daniel 7: 25 12: 7 cũng nói đến.

Hai cây Ô liu và hai cây Đền là hai chứng tá, đó là Môisen và Elia thời Cựu Ước. Phêrô và Phaolô thời Tân Ước.

Khi các Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các Ngài, nó sẽ thắng và giết các Ngài. Thi hài của các Ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố Ví Đại, thành phố ấy mang tên tượng trưng là Xơ-đôm và Ai Cập nơi chính Chúa của các Ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. (Kh.11: 7,8)

Con Thú từ vực thẳm là ám chỉ những kẻ chống đối không tin vào Đức Giêsu không những giết Ngài mà còn giết luôn chứng tá của Ngài. Hai vị anh hùng tái thiết Đền Thờ tức là gầy dựng Hội Thánh không ai khác hơn chính là Thánh Phêrô và Phaolô đã tử đạo tại Roma dưới thời Hoàng đế Nê-rô. Và thành phố Ví Đại chính là Roma, nơi công trường ấy đã mang tên 2 vị Thánh anh hùng cho đến ngày hôm nay.

TIẾNG KÈN THỨ BẢY :

Tiếng kèn của Thiên Thần thứ bảy nổi lên. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng:

" Vương quyền trên thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người ; Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời " (Kh. 11: 15)

Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ

Có ánh chớp, tiếng sấm sét, động đất và mưa đá lớn.

Tiếng kèn thứ bảy báo hiệu cho biết mọi vương quyền trên thế gian này đều

thuộc về Đức Giêsu Kitô, Ngài đã toàn thắng mọi sự.
Đền thờ xưa kia đã mất Hòm Bia Giao Ước (khoảng năm 587 trước Công Nguyên) Đền Thờ mới là Hội Thánh có Hòm Bia Giao Ước vĩnh cửu. Hòm Bia Giao Ước vĩnh cửu đó chính là Chúa Giêsu. Sách Ma-ca-bê 2 , tiên tri Giê-rê-mi-a cũng đã đề cập tới Hòm Bia Giao Ước và ngày quang lâm (Mcb II 2: 4,8)

d) CON RỒNG VÀ CHIÊN CON

Trong Khải Huyền nơi chương 12, nói đến Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà, chính là điểm son máu chốt nhất. Người Phụ Nữ là ai ? Con Mãng Xà là con vật thể nào ? Trong đoạn này đã có trình bày đầy đủ nơi Chương 12.

e) BẢY TAI HỌA !

Bảy Tai Họa cũng như Bảy Loa (tiếng Kèn) là các tai ương mà Thiên Chúa hiện diện trong Lề Chứng Ước Mới của thời cánh chung.

" Đây Ta đến như kẻ trộm, phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lỏa lồ của mình !" (Kh.16: 15)

Đó là sự ám chỉ ngày của Thiên Chúa đến, mà trong Phúc Âm của Thánh Luca và thánh Mathêu cũng đã nhắc đến (Lc.12: 35,40 , Mt. 24: 43,51) Trong đoạn này tác giả cũng nói đến Mùa Gặt, Mùa trái Nho ám chỉ các vị Thánh Tử Đạo chiến thắng. (Kh.14: 14,20)

f) BABYLON XỤP ĐỔ .

Bấy giờ trong số 7 Thiên thần , một vị đến bảo tôi " Lại đây tôi sẽ chỉ cho ông thấy Con Đĩm khét tiếng, đang ngồi bên những làn nước mênh mông, bị xét xử như thế nào?" Danh từ con Đĩm ở đây ám chỉ là Babylon tức là đế quốc Roma, theo Mãnh Thú và thờ lạy Mãnh Thú, bách hại Hội Thánh.

" Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con, và Chiên Con sẽ thắng chúng, vì Chiên Con là Chúa các Chúa, Vua các Vua. Những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn và luôn trung thành, cũng sẽ thắng "(Kh.17: 13,14)

Ý nghĩa này nói lên sự chiến thắng của Đức Giêsu tức là Chiên Con và những người đi theo Ngài. Hai tước hiệu Chúa các Chúa, Vua các Vua. Trong sách Đệ Nhị Luật 17: 10

Daniel 2: 47 Macabê II 13: 4 và trong thư Thi-mô-thê 6: 15 cũng đã nói đến hai tước hiệu này là của Đức Giêsu Kitô, vượt trên mọi tất cả danh hiệu.

g) CHÚA KITÔ QUANG LÂM.



Triều đại của một ngàn năm là sự giao thời giữa Phục Sinh và Quang Lâm.
" Bấy giờ tôi thấy trời mở rộng ra, một con ngựa Trắng, và người cỡi ngựa mang tên " Trung Thành và Chân Thật " Người theo công lý mà xét xử .
(Kh.19: 11)

Chỉ có Đức Kitô là Đấng Trung Thành và Chân Thật. Ngài cũng chính là cán cân Công Bình khi xét xử trong ngày sau hết.

Hết một ngàn năm ấy Satan sẽ được thả ra khỏi ngục, nó sẽ ra đi mê hoặc dân các nước ở khắp 4 phương thiên hạ Gốc và Magốc, và tập hợp chúng lại để mà giao chiến, số chúng nhiều như cát biển, chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Ma quỷ, tên mê hoặc, chúng bị quang vào lò lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả, và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp. (Kh.20: 7,10)

Hai danh tánh Gốc và Magốc ám chỉ các Vua liên minh chống lại Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, Tiên tri Ezekiel chương 38 và 39 có đề cập đến.

Cuộc vùng vẫy cuối cùng của Satan, trước khi bị tiêu diệt là phá tan Hội Thánh mà Thiên Chúa yêu chuộng, nhưng đã bị hoàn toàn thất bại.

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

Đây là thị kiến quan trọng nhất mà Thánh Gioan đã được mạc khải như sau :
" Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và Biển cũng không còn nữa.

Và tôi thấy thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống sẵn sàng như Tân Nương trang điểm để đón Tân Lang (Kh.21: 1,2)

Đã có trời mới đất mới thì Biển sẽ không còn, biển ở đây là tượng trưng cho thế giới của sự ác, của Satan.

Và Tân Nương chính là Giáo Hội đón Tân Lang, Ngài là Chiên Con, Đấng Hằng Sống và Hằng có đời đời

Khi Thiên Chúa ở với dân người thì dân người được sống trong thành mới đất mới, không có đền thờ, vì Thiên Chúa toàn năng Chiên Con là Điện Ái. Đem tối sẽ không còn nữa, muôn dân sẽ bước trong ánh sáng của Thành Đô, vua chúa trần gian sẽ đem vinh hiển về thành. Tại giữa công trường hai nhánh dòng sông có một cái cây Hằng Sống và 12 mùa. Mùa quả mỗi tháng một mùa và cái lá thì dùng để chữa bệnh. Ai khát thì hãy đến ai mong mỏi hãy lo nhận lấy, nhận trong nguồn nước trường sinh .

PHẦN THỨ V :

Biểu tượng và Kết cuộc.

Những biểu tượng viết trong sách Khải Huyền về những con số và màu sắc đều nêu nên những ý nghĩa của nó. Trước tiên nói đến những con số : Con số 7 là con số hoàn hảo nhất. Số 4 là chỉ hướng Đông Tây Nam Bắc, Số 12 cũng là con số hoàn hảo chỉ về 12 chi tộc Isarael, và 12 Tông Đồ. Con số 6 là chỉ sự bất toàn, vì 7 trừ một có nghĩa là sự mất mát. Con số 3 rưỡi cũng chỉ về sự bất toàn, có nghĩa là giới hạn khác với sự đời đời, và cũng ám chỉ cho sự đau khổ thời và gian thử thách bắt bớ. Số 1000 là con số nhiều và đông, con số 7000 là số còn lại không thờ thần Baal. Con số 144 ngàn là đám đông vô số kể là chi Hội Thánh.

Màu Sắc :

Màu Trắng chỉ là vui, thẳng trắn và sự thanh sạch. Màu Đỏ nói về chết chóc và tàn sát, nói đến máu nói đến giặc giã, bạo lực, sát nhân, nói đến Tử Đạo. Màu Xanh là bệnh tật, là sự chết là Âm phủ. Màu Đen là đói khát, khổ sở, chết và vô đạo. Màu đỏ thắm có nghĩa là sự phóng túng. Đỏ Tím là vương quyền, Đỏ thắm là giết chóc, bách hại, Đỏ điều là xa sọa, sang trọng.

PHẦN KẾT CUỘC :

Giáo Hội trần thế đương đầu với cuộc bách hại của đế quốc Roma là Mãnh Thú Satan.

Nhưng mà Giáo Hội cuối cùng thì Thiên Chúa sẽ toàn thắng, và Giáo Hội cũng sẽ toàn thắng trong Đức KiTô khi Người trở lại. Bởi đó ai tin vào Đức KiTô sẽ được cứu rỗi. Mà Đức KiTô là ai ? Là Đấng đã hy sinh máu mình trên Thập Giá để cứu mọi người (Kh.11:8) Ngài đã sống lại, đang thực thi quyền năng của Đấng Mêsia, ngự bên hữu Đức Chúa Cha và điều hành vũ trụ trên trời dưới đất. Ngài vừa là Khởi Nguyên và Tận Cùng, An-Pha và Omega.

Vậy thì cuốn sách Khải Huyền là cuốn sách của niềm hy vọng, chứ không phải là một cuốn sách bi quan, yếm thế, buồn khổ, lo sợ.



KẾT LUẬN :

Ta sẽ đến và chúc phúc cho ai nắm giữ lời tiên tri viết trong sách này. Đừng có niềm phong những lời của tiên tri viết trong sách này, phúc cho ai đã giặt áo mình sẽ có quyền trên cây sự sống và sẽ được ngang qua cổng và vào thành. Ta là chồi lộc dòng

tộc David là sao Mai sáng láng. Xin hãy đến, muốn thì lãnh lấy nước Sự Sống như không, ai mà thêm thắt cái gì vào thì sẽ bị tai ương, và ai bỏ bớt cái lời nào thì Thiên Chúa sẽ bớt phần kẻ ấy nơi cây Sự Sống và thành Thánh, và Ta sẽ đến tức là Giáo Hội cầu nguyện Lạy Chúa Xin Hãy Đến. Amen./.

Tự Ngôn:

Xin chân thành cảm ơn quý Cha Giuse Hồ Hiệp, Cha Cố Dominic Nguyễn Văn Đồi, Cha Paul Văn Chi, Cha Remy Bùi Sơn Lâm, Cha Mai Văn Thịnh, Cha Trọng và Sơ Miriam Vũ Lành Hải. Đã hướng dẫn Khóa Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước tại Văn Phòng Trung Tâm Mục Vụ Revesby 1999 – 2001.

Con Số Định Mệnh của nước Mỹ , Vào đầu Thế Kỷ mới:

Sau bất cứ biến động nào, bao giờ cũng nảy sinh những suy luận hay diễn giải mang tính huyền bí. Vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9/2001 cũng không đi ra ngoài thông lệ ấy.

Con số 11 của ngày định mệnh này trùng hợp với khá nhiều sự kiện. Không

ai biết đây chỉ là
sự ngẫu nhiên hay một tính toán của bọn khủng bố. Nay xin mượn con số
này để đối chiếu áp
dụng trong Sách Khải Huyền để dễ suy niệm về những con số mà Thánh
Gioan đã nêu ra.
Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, hai tòa nhà cao nhất nước Mỹ, đứng song
song cạnh nhau,
trông như con số 11. Nữ Ước là tiểu bang thứ 11 của Mỹ công nhận hiến
pháp liên bang ngày
26/7/1788. Thành phố New York City có 11 chữ cái. Ngũ Giác Đài (The
Pentagon) cũng có 11
chữ cái. WTC bị đặt bom vào năm 1993, tên của kẻ chủ mưu: Ramzi Yousef
cũng có 11 chữ cái. Chuyến bay của chiếc Boeing 747 đâm vào tòa nhà WTC
là chuyến bay thứ 11. Chuyến bay số 11 của hãng hàng không American
Airline có 92 hành khách trên máy bay ($9 + 2 = 11$)
Ngày 11/9 là ngày thứ 254 của năm 2001 ($2 + 5 + 4 = 11$) Sau ngày 11/9 chỉ
còn 111 ngày nữa là
hết năm 2001. Số điện thoại gọi cấp báo hay báo động khẩn cấp ở Mỹ là 911
(cộng lại là 11)

Xin Cảm Tạ Ôn Chúa Và Mẹ Maria
(Sydney October 2001)